

# Op keizerlijke sporen door Innsbruck: Ee wandeling naar Maximiliaan, Sisi & co.

Zoals de majestueuze bergen, die de stad omringen, bij Innsbruck horen, zo kenmerken vele getuigenissen van de bewogen geschiedenis van de Habsburgers het stadsbeeld. Keizerin Elisabeth („Sisi“), keizerin Maria Theresia en vooral keizer Maximiliaan I. lieten markante sporen na. Een speciaal ontworpen wandeling, de Habsburger-walk, voert naar de belangrijkste bezienswaardigheden met een keizerlijk-historische achtergrond. Aan de „laatste ridder en eerste kanonnier“, zoals de bekende Habsburgse keizer en liefhebber van Tirol, Maximiliaan ook vaak werd genoemd, is zelfs een nieuwe, interactieve permanente tentoonstelling in de keizerlijke Hofburg gewijd.

📅 01.06.2020    📍 Region Innsbruck    📄 Fachtouristik, Reise, Tourismus    👤 Innsbruck Tourismus

## De inleiding: 2.657 glinsterende dakspanen

Bijna iedereen, die de naam Innsbruck hoort, denkt meteen aan het huis met het Gouden Dak. Voor de bouw van het zonder twijfel beroemdste kenmerk van de hoofdstad van Tirol was keizer Maximiliaan verantwoordelijk: Hij liet aan de residentie van de Tirolse landsvorsten de indrukwekkende erker vol pracht en praal met het dak van vergulde koperen dakspanen toevoegen. Als je goed kijkt, herken je de keizer ook op de reliëfs op de erker: Hij is afgebeeld tezamen met zijn beide echtgenotes, de kanselier, de hofnar en enkele Moriskendansers.

Als keizer Maximiliaan een heilige zou zijn, dan zou hij de beschermheer van alle PR-deskundigen zijn. Reclame voor de eigen zaak of „Gedachtnus“ (gedachtenis), zoals hij het noemde, was voor de „eerste Europeaan“ – ook zo wordt de actieve Habsburgse keizer aangeduid – in ieder opzicht een hartenwens. Om over zijn dood heen in de herinnering van zijn volk te blijven voortleven, liet hij ook een monumentaal grafmonument in zijn favoriete residentiestad Innsbruck bouwen.

## Grafmonument zonder graf

In de Hofkerk, die na de Innsbrucker Dom de volgende halte op de culturele wandeling markeert, stuit men derhalve op 28 indrukwekkende bronzen beelden, die de als graftombe aangelegde cenotaaf omringen. Drie van de levensgrote beelden, die familieleden, voorouders en helden voorstellen, werden zelfs door Albrecht Dürer ontworpen. De „Schwarzen Mander“, zoals de figuren in de volksmond heten, bewaken echter een leeg graf, want Maximiliaan werd bijgezet in Wiener Neustadt.

## Drie Habsburgers & de Hofburg



📷 Zoals de majestueuze bergen, die de stad omringen, bij Innsbruck horen,

[...Verder](#)

## Mediacontact

**Andreas Taschler, BA**

ProMedia

Brunecker Str. 1

6020 Innsbruck

t: +43 512 214004-15

m: +43 664 88 53 93 99

[www.newsroom.pr](http://www.newsroom.pr)

[andreas.taschler@pro.media](mailto:andreas.taschler@pro.media)



Wie meer over het leven van de voor Tirol zo belangrijke Habsburgers wil leren kennen, zou zeker een omweg naar de keizerlijke Hofburg moeten maken. Het indrukwekkende gebouw aan de Innsbrucker Rennweg heeft zijn verschijningsvorm te danken aan een Habsburgse: keizerin Maria Theresia liet de vroegere laatmiddeleeuwse burcht in de 18e eeuw verbouwen. In de Hofburg kunnen niet alleen de keizerlijke appartementen worden bezichtigd, die voor een andere Habsburgse – keizerin Elisabeth – werden ingericht, maar ook de nieuwe permanente tentoonstelling over keizer Maximiliaan: met gebruik van de modernste multimediale techniek worden niet alleen de persoonlijkheid van keizer Maximiliaan I., zijn echtgenotes, het hofleven en invloeden die zijn leven kenmerkten, als thema behandeld, maar tevens wordt de Europese en globale dimensie belicht.

### **Door de Triomfpoort naar de Prachtstraat**

Als u langs de voorgestelde route verder loopt, bereikt u via de Jezüitenkerk en de Rudolffontein de volgende belangrijke getuigenis van de Habsburgers in Innsbruck: de Triomfpoort. Deze werd gebouwd naar aanleiding van de bruiloft van aartshertog Leopold, de tweede zoon van keizerin Maria Theresia en Franz Stephan van Lotharingen, met de Spaanse prinses Maria Ludovica. Aangezien Franz Stephan kort na de bruiloft onverwachts stierf, vloeide vanwege zijn overlijden ook rouw in de creatie. Zo toont het symbool in de waarste zin van het woord een vreugdevolle en een trieste kant van het leven.

De Triomfpoort is tegelijkertijd poort naar Innsbrucks bijna 500 meter lange prachtstraat, de Maria-Theresien-Straße, die aan het andere einde weer uitkomt in het historische centrum, en uitzicht biedt op het huis met het Gouden Dak. Historische gevels evenals urbane winkelmogelijkheden, die perfect in de omgeving integreren, maken de straat tot lievelingsplek van zowel de lokale bevolking als van gasten. En zo laat u de keizerlijke wandeling het beste op één van de uitnodigende terrassen in het noordelijke deel van de straat, die als voetgangerszone is ingericht, op een ontspannen wijze eindigen – met uitzicht op het huis met het Gouden Dak en de bergwereld van Innsbruck.

### **Perfekte begeleider: de Innsbruck Card**

U kunt de keizerlijke stadswandeling met de nieuwe Innsbruck Card light (geldig voor 24 uur) nog beter ontdekken: in deze kaart zijn – naast de eenmalige toegang tot alle musea en andere bezienswaardigheden die aan de Habsburger-walk liggen - ook het openbaar vervoer in de stad evenals een berg- en dalrit bij 2 kabelbanen inbegrepen. Wie meer tijd heeft, kan met de „klassieke“ Innsbruck Card (geldig voor 1, 2 of 3 dagen) nog andere vakantie-hoogtepunten zoals de Swarovski Kristallwelten in Wattens en een rit met de Nordkettenbaan als inbegrepen dienst beleven. Alle informatie:

**[www.innsbruck.info/innsbruckcard](http://www.innsbruck.info/innsbruckcard)**

### **Zeven maal stadsontdekking: alle „Walks to explore“**

Maar niet alleen in keizerlijke sporen kan men in Innsbruck „walken“. In totaal zijn er zeven wandelingen samengesteld volgens een thema, waarbij men de stad vanuit heel

## **Aanwijzing navraag**

**Andreas Reiter**

Innsbruck Tourismus

Burggraben 3

6020 Innsbruck

t: +43 512 53 56-508

**[www.innsbruck.info](http://www.innsbruck.info)**

**[a.reiter@innsbruck.info](mailto:a.reiter@innsbruck.info)**

**INNS'  
BRUCK**

verschillende perspectieven kan beleven:

Walk 1: Alpien – urbane perspectieven: stad en berg in één toer

Walk 2: Diepe kloven, hoge schans: tussen springschans en Sillschlucht

Walk 3: Van modern tot ingetogen: de zes Kerstmarkten in Innsbruck

Walk 4: Maximiliaan, Sisi & co: in de sporen van de Habsburgers

Walk 5: Het jonge Innsbruck: skateplein, klimparadijs en zwemmeer met de fiets ontdekken

Walk 6: Innsbrucks moderne kant ontdekken: architectuur van wereldklasse gecombineerd met de Tirolse bouwkunst

Walk 7: Het authentieke Innsbruck: de drukte van het oude centrum ontvluchten, maar verpozen in de historische omgeving

**Alle informatie:** [www.innsbruck.info/walks](http://www.innsbruck.info/walks)

**Meer persberichten:** [www.nl.innsbruck.newsroom.pr](http://www.nl.innsbruck.newsroom.pr)

**Gratis foto download:** [www.innsbruckphoto.at/extern](http://www.innsbruckphoto.at/extern)

## Foto's, 300 dpi



Zoals de majestueuze bergen, die de stad omringen, bij Innsbruck horen, zo kenmerken vele getuigenissen van de bewogen geschiedenis van de Habsburgers het stadsbeeld. Keizerin Elisabeth („Sisi“), keizerin Maria Theresia en vooral keizer Maximiliaan I. lieten markante sporen na.

Innsbruck Tourismus



In de Hofkerk, die na de Innsbrucker Dom de volgende halte op de culturele wandeling markeert, stuit men derhalve op 28 indrukwekkende bronzen beelden, die de als graftombe aangelegde cenotaaf omringen.

Innsbruck Tourismus



Maar niet alleen in keizerlijke sporen kan men in Innsbruck „walken“. In totaal zijn er zeven wandelingen samengesteld volgens een thema, waarbij men de stad vanuit heel verschillende perspectieven kan beleven.

Innsbruck Tourismus



Een speciaal ontworpen wandeling, de Habsburger-walk, voert naar de belangrijkste bezienswaardigheden met een keizerlijk-historische achtergrond.

Innsbruck Tourismus



U kunt de keizerlijke stadswandeling met de nieuwe Innsbruck Card light (geldig voor 24 uur) nog beter ontdekken: in deze kaart zijn – naast de eenmalige toegang tot alle musea en andere bezienswaardigheden die aan de Habsburger-walk liggen - ook het openbaar vervoer in de stad evenals een berg- en dalrit bij 2 kabelbanen inbegrepen.

Innsbruck Tourismus

ProMedia